



"Ik wil U loven, Heer, met heel mijn hart,
Vertellen van Uw wonderdaden!."

Psalm 9:2

Getuigen in vier stappen

1. Be Aware

Wees je bewust van de mensen op je heen. Welke mensen in mijn omgeving kennen God nog niet? Aan wie moet jij denken?

Probeer deze mensen te zien met de ogen van Jezus! Hoe is hun situatie, wat houdt ze bezig? Hoe open staat zij voor het geloof?

2. Commit to Prayer

Voor welke mensen die je hierboven hebt opgeschreven wil jij de komende tijd gaan bidden?

God wil wonderen doen door gebed! Vraag God of Hij zichzelf wil laten zien aan deze mensen!

3. Show You Care

*‘Wat mensen nodig hebben zijn niet zozeer vriendelijke gezichten,
maar vrienden’*

Hier ligt voor ons een uitdaging: hoe kunnen we aan de mensen die we hierboven hebben opgeschreven laten zien dat we er voor hun willen zijn? Niet zozeer in het praten, maar in het doen. Hoe kunnen we Jezus laten zien in ons handelen?

Laat je inspireren door Jezus zelf! Hij heeft het ‘voor ons’ gedaan maar het ons ook ‘voorgedaan’!

4. Be Ready to Share

Pas als vierde punt komt het delen van het evangelie aan de orde. Daar gaat dus heel wat aan vooraf! Wees jezelf in het delen over het geloof, laat het iets persoonlijks zijn wat je deelt, dit zal mensen aanspreken!

Waarover zou jij iets kunnen vertellen als de gelegenheid zich voordoet?

Bedenk dat het niet gaat om jouw verhaal, maar om Gods verhaal!
Hij zal door je heen spreken!

Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord.

Handelingen 1:8