

LUME



Hoi mooie vrouw,

Wat tof dat jij onze test hebt gedaan en zo wilde ontdekken wat jouw taal van geloof delen is. Jouw taal van geloof delen is op basis van de test:

I FIGHT

Benieuwd hoe je deze taal het beste kunt inzetten en wanneer? Wil je weten wat jouw valkuilen zijn én hoe je kunt groeien in deze taal? In dit uitgebreide profiel hebben we dat voor jou op een rijtje gezet! Met ook: een challenge, een Bijbelse én moderne vrouw met dezelfde taal als jij en een inhoudelijke, Bijbelse verdieping die past bij jouw taal.

Shine ze!

Liefs,
Team Lume



LUME

“Hoop is datgene in ons, dat volhoudt, ondanks alle bewijzen van het tegendeel, dat er iets beter ons te wachten staat als we de moed hebben om ernaar uit te reiken, om ervoor te werken en om ervoor te vechten.”

Barak Obama

I FIGHT I Jij bent zo iemand die hoop heeft, die volhoudt en vecht. Jij komt op voor de zwakken en bent iemand die zich vastbijt in thema's die te maken hebben met eerlijkheid, duurzaamheid, milieu, onrecht en slavernij. Je ondertekent petities en roept anderen op dat ook te doen. Rikko Voorberg is je voorbeeld en je vindt andere christenen snel 'lauw'. Je rechtvaardigheidsgevoel is groot en je kunt geen onrecht zien. Je bent dapper en gaat op de barricaden staan. Je hart klopt sneller bij die gedeeltes in de Bijbel waarin Jezus passievol opkomt voor de zwakken en het onrecht in de samenleving. Dat is precies wat jij ook wilt: geleid door de Geest van God Zijn recht brengen



JOUW PROFIEL TOEGELICHT:

Benieuwd wat jouw profiel verder inhoudt? Lees gauw verder!

Eigenschappen

Je denkt over veel dingen na en bent in dat opzicht bedachtzaam. Maar je kunt ook heel impulsief reageren als er iets gebeurt waardoor onrecht of onrechtvaardigheid dreigt te winnen. Je bent moedig, hebt veel passie en mededogen en over het algemeen veel energie. Je bent ook een echte volhouder; waar anderen afhaken, blijf jij volhouden en doorknoken voor het recht van anderen.

Valkuilen

Valkuilen Je kunt worden gezien als extreem of onrealistisch en soms gaan de grootse doelen voorbij aan de dagelijkse werkelijkheid. Let erop dat onbegrip niet hetzelfde is als ongeloof. Je kunt wat ongeduldig zijn en zelfs veroordelend reageren naar mensen die niet zo begaan zijn met jouw thema's. Ook het gevoel dat het vooral van jou afhangt of er iets in beweging komt, kan een valkuil zijn.

Motiverende omstandigheden

Jij gaat helemaal 'aan' als er een beroep wordt gedaan op je rechtvaardigheidsgevoel. Geef jou daarbij concrete en praktische handvatten waar mee je een verschil kunt maken en jij gaat er echt

voor. Ook laat je jezelf graag inspireren door mensen die durven op staan zoals bijvoorbeeld een Greta Thunberg.

Demotiverende omstandigheden

Als je kritiek krijgt van -in jouw ogen- luie mensen die niet van de bank willen komen, als je niet serieus genomen wordt of als radicaal of extreem wordt weggezet, vind je dat moeilijk. Je wilt geloof houden dat elke stap er één is, maar cynisme van anderen en soms het gevoel van een druppel op de gloeiende plaat zijn, knagen aan je motivatie



Groeipunten

Voor jou een paar voorbeelden hoe je je visie hierin kan vergroten:

- 1 Bekijk eens een editie van de Justice Conference terug via <https://justiceconference.tear.nl>
- 2 Laat je inspireren door wat er in de wereld gebeurt, gekoppeld aan een Bijbeltekst. Luister hiervoor regelmatig naar de podcasts van Rikko Voorberg <https://soundcloud.com/popupwerk>
- 3 Lees het boek Groen op hakken van Marjoke Knoop, met daarin diverse mogelijkheden voor een duurzaam leven.

LUME

Challenge

Doe komend jaar minimaal een keer mee aan een actie van een organisatie die strijdt tegen onrecht.

Schrijf bijvoorbeeld mee met Amnesty International, doe mee aan een Mudrace met IJM <https://www.ijmnl.org/mudraise> of laat je uitdagen door Micha Nederland (www.michanederland.nl) Laat ons weten wat dit met jou heeft gedaan en wat het effect is van je actie. Deel met ons op social media.

Ook Lume organiseert regelmatig acties om geld in te zamelen voor projecten die zich inzetten in de strijd tegen onrecht; zoals onze jaarlijkse sokkenactie. Kijk voor actuele acties op www.wijzijnlume.nl

EEN VOORBEELD UIT HET DAGELIJKS LEVEN



“Christianity isn’t meant to simply be believed; it’s meant to be lived, shared, eaten, spoken, and enacted in the presence of other people.”

(Rachel Held Evans)

Een vrouw die ook 'fight' als haar 'deeltaal' had, was Rachel Held Evans. Deze jonge, christelijke Amerikaanse vrouw liet op zeer originele wijze mensen nadenken over de thema's die kerken lastig vinden. Zo volgde ze eens een jaar lang alle regels op die voor vrouwen in het Oude Testament staan. Tijdens haar menstruatie leefde ze in een tent en ze noemde haar man 'meester'. Ze schreef er een boek over: 'A year of Biblical Womanhood'. Helaas is ze veel te jong gestorven, door een allergische reactie op medicijnen; in mei 2019 overleed ze. In dezelfde maand als Kingá Ban, eenzelfde soort vrouw die door haar persoonlijkheid mensen hielp om na te denken over hun invulling van hun geloof.

EEN VOORBEELD UIT DE BIJBEL

ESTER

Lees het boek Ester in een keer helemaal door, in een vertaling waardoor je het verhaal goed kunt volgen.



Het unieke van het boek Ester is dat de naam van God in de tekst helemaal niet wordt genoemd. Er is daarom door de kerkgeschiedenis heen aardig wat discussie geweest of dit boek eigenlijk wel in de Bijbel thuishoort. Als de naam van God niet genoemd wordt, wil dit dan zeggen dat Hij ook afwezig is? De Joden vinden van niet. In het boek zijn namelijk in de Hebreeuwse tekst verborgen aanwijzingen naar Hem te vinden. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 vers 4. De eerste letter van de eerste vier woorden van deze tekst beginnen met de letters van de naam van Jahweh. Dit is natuurlijk niet te zien in de Nederlandse vertaling, maar wel als je dit boek in het Hebreeuws leest.

**“JE MOET MOEITE DOEN OM HEM TE ZIEN.
SOMS IS DAT OOK ZO IN JE LEVEN.”**

Ook in hoofdstuk 7 vers 7 staat de naam van God op een verborgen manier: om de vier letters staat een letter van de naam Jahweh. Voor de Joden is het dus duidelijk dat Gods naam wel degelijk in dit boek te vinden is, dat Zijn aanwezigheid wel opgemerkt kan worden. Maar dat lukt niet zomaar. God is verborgen in dit boek; je moet moeite doen om Hem te zien. Soms is dat ook zo in je leven. Hij is aan het werk, maar het is niet meteen zichtbaar. Je moet moeite doen, er oog voor hebben en het weten.

Het verhaal van Esther speelt zich af in de tijd van het boek Ezra, zo'n 500 jaar voor Christus. Heel veel Joden gaan terug naar Jeruzalem, maar een aantal Joden blijft in Babel. Koning Ahasveros is aan de macht. Ester is wees, zij wordt opgevoed door haar neef Mordechai. Hij was als kind weggevoerd uit Jeruzalem naar Babel. Ahasveros was een tiran, een enorme dictator die graag zijn macht liet zien. In zijn derde regeringsjaar geeft hij een feest om de legerofficieren te overtuigen van zijn rijkdom en macht. Ook wil hij hen overhalen een oorlog te beginnen. Vandaar dat hij zo groots uitpakt en het feest een half jaar (!) laat duren. Aan het einde van het feest wordt hij flink te kijk gezet door koningin Vasti. Haar ongehoorzaamheid is echt ongehoord. Niemand zet de koning zo voor schut, en de gevolgen mogen er zijn; ze verdwijnt van het toneel. Ahasveros begint zijn oorlog. De oorlog mislukt echter, Ahasveros keert terug naar de burcht en regelt een nieuwe koningin: Esther. We zitten dan al in zijn zevende regeringsjaar.

LUME

Ester wordt koningin omdat Ahasveros haar mooi vindt, haar graag mag en haar kiest boven alle andere meisjes. Dan verschijnt Haman op het toneel, één van de raadsheren van de koning. Hij stamt af van Agag, ooit een koning van Amalek die door Saul omge bracht moest worden. Saul deed dit niet en mede daardoor bleven de Amalekieten door de eeuwen heen vijanden van Israël. Je ziet in dit verhaal dat Haman zijn persoonlijke haat projecteert en afreageert op een heel volk. Hij maakt een plan om het hele volk uit te roeien en daarop roept Mordechai de hulp in van Ester. Hij zegt haar op te staan en haar plaats in te nemen; door voor haar volk te pleiten bij de koning. Hij zegt erbij dat als zij dat niet doet, er van 'een andere plaats' hulp komt, of 'van gene zijde' (Esther 4:14). De term die hier gebruikt wordt, komt in de geschriften van de Joden vaker voor als aanduiding voor God. Weer een verborgen aanwijzing dat God wel degelijk aanwezig is en de situatie in de hand houdt.



Mordechai vertelt Ester dat God er sowieso voor gaat zorgen dat het volk gered wordt. Maar of die redding ook voor haar is, omdat ze toevallig koningin is, daar hoeft ze niet automatisch vanuit te gaan. Mordechai zegt ook nog: 'Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent?' Ester begrijpt het en staat op voor haar volk. Waarschijnlijk met trillende knieën, maar ze doet het! Dat zij opstaat om de koning tegemoet te treden, getuigt van moed en lef. Ze doet niet zomaar iets, maar gaat met overleg te werk. Zorgvuldig plant ze haar ontmoetingen en haar vragen. Ze maakt gebruik van haar schoonheid en haar charme. Ze weet dat Ahasveros van lekker eten houdt, dat Haman makkelijk geveleid kan worden. En zo ontvouwt ze haar plan... Haar plan? Of is het het plan van God? Als je het verhaal volgt, zie je dat God op een wonderlijke manier de geschiedenis stuurt. 'Toevallig' kan Ahasveros niet slapen, 'toevallig' laat hij de boekrollen voorlezen en zo zie je dat langzamerhand het drama wordt omgezet in een overwinning.

LUME

Het handelen van één persoon heeft hier gevolgen voor de volgende generaties, ten positieve en ten negatieve (bij Haman). Het handelen van Ester had positieve gevolgen op de volgende generatie. Een meisje, een wees, verhoogt als koningin, brengt een ommekeer in de geschiedenis. Dát kan dus gebeuren als je opstaat en doet waartoe je geroepen bent.

Om over na te denken:

God lijkt afwezig in dit Bijbelboek, maar dat is niet waar. Hij bestuurt, voorziet en leidt de gebeurtenissen. Als God afwezig lijkt in jouw leven, mag je weten dat dit niet waar is.
Hij is altijd bij je.

Hoe houd jij vol als je het gevoel hebt dat God ver weg is? Misschien denk je dat jouw invloed beperkt is. Maar vergis je niet in de invloed die je hebt op mensen om je heen.

Hoe kan jouw handelen gevolgen hebben op volgende generaties?