

LUME



Hoi mooie vrouw,

Wat tof dat jij onze test hebt gedaan en zo wilde ontdekken wat jouw taal van geloof delen is. Jouw taal van geloof delen is op basis van de test:

I MOVE

Benieuwd hoe je deze taal het beste kunt inzetten en wanneer? Wil je weten wat jouw valkuilen zijn én hoe je kunt groeien in deze taal? In dit uitgebreide profiel hebben we dat voor jou op een rijtje gezet! Met ook: een challenge, een Bijbelse én moderne vrouw met dezelfde taal als jij en een inhoudelijke, Bijbelse verdieping die past bij jouw taal.

Shine ze!

Liefs,
Team Lume



LUME

“Velen vertellen gaarne van de berg der opoffering, die zij voor u zouden willen beklimmen, maar vergeten de trap op te gaan en de kleinigheid te halen, die gij juist nodig hebt.”

A.S.C. Wallis (Nederlands schrijfster 1875 – 1925)

I MOVE | Op pad gaan, uit je comfortzone en in beweging komen als je ziet dat dit nodig is: zo zit jij in elkaar. Niet teveel praten, maar gewoon aanpakken en kansen benutten. Jij ziet overal mogelijkheden en bent echt van de actie. Je houdt ervan dingen te doen, liefst samen met andere mensen om hen enthousiast te maken. Je zet jezelf in voor activiteiten in de kerk en daarbuiten. Je vindt het niet erg om voor een ander een extra mijl te lopen en dus moeite te doen. Je bent avontuurlijk ingesteld en houdt van reizen. Andere culturen vind je interessant, je probeert graag nieuwe gerechten uit, je bent niet bang voor iets wat anders is dan je gewoon bent. Bij zending komen deze dingen samen en daarom heeft dat jouw hart. Ook een bezoekje aan het AZC vind jij een interessante uitdaging.



JOUW PROFIEL TOEGELICHT:

Benieuwd wat jouw profiel verder inhoudt? Lees gauw verder!

Eigenschappen

Je bent trouw, hebt een groot vertrouwen op de Heer en beschikt over veel naastenliefde. Je bent opofferingsgezind, komt gemakkelijk in beweging voor een ander en gaat daarbij verder dan een ander zou doen.

Valkuilen

Let op dat je niet doet om het doen, een soort activisme. Is er een concrete vraag om hulp voor een bepaalde situatie of vul je zelf in dat er ergens een nood is?

Effectiviteit, lange termijn en overdracht zijn belangrijke termen om over na te denken en in de gaten te houden. Het risico is dat je anders op korte termijn veel voor elkaar krijgt, maar dat er afhankelijkheid ontstaat en op lange termijn alles voor niets is.

Motiverende omstandigheden

Een enthousiast team, een mooi project, overzicht en duidelijkheid: als er op zo'n moment een appèl op je gedaan wordt om in beweging te komen, ben je niet te houden.

Demotiverende omstandigheden

Ben je zelf enthousiast geworden, dan knap je enorm af op alle 'ja maars' van mensen; op het gevoel dat iedereen te druk is en als men komt met allerlei kritiek op jouw activiteit of project.



Groeipunten

Het lijkt misschien een wat zakelijke afweging, maar af en toe je activiteiten onder de loep nemen is heel gezond en leerzaam. Ook zogenaamde kleine activiteiten, hulp aan mensen in je gemeente, voor je burens, dingen die je als vanzelfsprekend voor een ander doet, zijn de moeite waard om af en toe stil bij te staan. Loop daarom onderstaand lijstje eens door voor activiteiten die je nu doet of die je zou willen gaan doen:

- 1 **Waarom doe je het?** Omschrijf kort maar krachtig de gestelde vraag en het voorgestelde antwoord. Beschrijf de actie en maak hem SMART.
- 2 **Hoelang doe je het?** Als het project iets is van de lange termijn, denk goed na of het vol te houden is. Denk na of het ook oké is om het op een gegeven moment af te ronden.
- 3 **Waarom doe jij het?** Maak het project niet afhankelijk van een of twee personen, neem zo snel mogelijk anderen hierin mee ook al ga je voor jouw gevoel dan langzamer. Maak keuzes in wat je wel en niet doet

Challenge

- 1 Wist je dat veel christelijke vrouwen met een migratie-achtergrond erg eenzaam zijn? Zij kunnen wel een geloofsbuddy gebruiken! Iets voor jou?
- 2 Bid God of Hij iemand op jouw pad wil brengen.
- 3 Onderzoek welke initiatieven er zijn in jouw woonplaats voor geloofsinburgering van christelijke migranten. Doe navraag in jouw kerk, bij stichting Vluchtelingenwerk of neem contact met stichting Geloofsinburgering: www.stichtinggeloofsinburgering.nl).

Bied je aan als vrijwilliger of stel je beschikbaar als geloofsbuddy.

EEN VOORBEELD UIT HET DAGELIJKS LEVEN



“Niemand wist meer wat te doen. Iets aanvaarden ligt hier in de aard van de mensen. Zo ben ik niet, vooral als ik weet dat deze chaos fataal is voor onze kinderen.”

(Heleen Voorhoeve)

Een vrouw die ook 'move' als haar 'deeltaal' had was Heleen Voorhoeve. In 1937 vertrekt de 25-jarige Heleen Voorhoeve vanuit Nederland naar Egypte. Ze gaat er lesgeven op een school in Tema. Al snel is ze voor iedereen El Sett, de dame. Haar hele leven zet zij zich in voor kinderen en moeders op de school in Tema. Gebouwen worden neergezet, lokalen gebouwd. Heleen is een pittige tante die niet fatalistisch haar schouders ophaalt als dingen tegen zitten. Vol passie knokt ze voor 'haar' kinderen. Ze maakt van alles mee: aardbevingen, brand, opstanden, beschuldigingen van spionage, vijandschap en tegenwerking. Maar als ze uiteindelijk op 102-jarige leeftijd overlijdt, komen duizenden christenen én moslims bijeen om hun El Sett te begraven. Deze kleine vrouw verliet haar vaderland en was 77 jaar lang een vat waardoor Gods liefde vrij kon stromen. Wat een bijzonder getuigenis! Ze was erg terughoudend in het geven van interviews omdat ze vond dat het niet om haar draaide maar om Jezus Christus. Uiteindelijk, voor haar 100e verjaardag, gaf ze een uitgebreid interview (gebundeld in het boekje 100 jaar Leven-Liefde-Geven)..

LUME

EEN VOORBEELD UIT DE BIJBEL

RUTH

Lees het boek Ruth



Naomi (liefelijke, gelukkige) staat op het punt om terug te keren naar Bethlehem. Jaren geleden vluchtte ze met haar man naar Moab. Die keuze bracht haar geen geluk; ze verloor er haar man en haar twee zonen. Haar twee overgebleven schoondochters stuurt ze terug naar hun ouders, maar één van hen, Ruth, die uit Moab komt, kiest ervoor om met Naomi mee te gaan naar Bethlehem. Geen gemakkelijke keuze; Ruth verlaat haar geboortegrond, haar ouders, haar godsdienst, haar gewoontes, haar cultuur.

Alles wat ze kende, gaf Ruth op. Ze gaat mee met haar schoonmoeder Naomi naar een vreemd land. Naomi keert berooid, armoedig en verbitterd terug in Israël. Dat zegt ze dan ook tegen de mensen: 'Noem mij maar Mara, bittere'. Naomi en Ruth proberen in Israël een nieuw bestaan op te bouwen, maar ze hebben niets. Ruth laat het er niet bij zitten en om aan voedsel te komen, gaat ze aren rapen; tijdens de oogst mochten arme mensen achter de werkers lopen en alles wat achterbleef mochten zij oprapen, zodat zij ook te eten hadden. Zorg voor de armen! Een opdracht die God geeft in zijn woord en dit was een mooie manier om te delen

“DE BALLAST, DATGENE WAAR ZE NIETS MEE KAN, LAAT ZE LOS. DATGENE WAT VOEDING GEEFT, NEEMT ZE MEE.”

Boaz, de rijke baas van het land waar Ruth werkt, komt het veld inspecteren en ziet daar de jonge vrouw lopen. Hij vraagt aan zijn arbeiders wie die vrouw is en dan komt het hele verhaal eruit. Boaz gaat naar haar toe en zegt tegen haar dat ze niet op een ander veld moet gaan werken, maar bij hem moet blijven: 'Blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken, volg ze op de voet, houd je ogen gericht op het veld. Ik zal tegen mijn mannen zeggen dat ze je met rust moeten laten. Als je honger hebt, mag je eten pakken, als je dorst hebt drinken.

Een meisje uit het buitenland... voordat je het weet zou ze gepest kunnen worden, lastig gevallen door mannen omdat ze toch niets waard was in hun ogen. En dan vraagt Ruth: 'Waarom bent u zo goed voor mij?' Boaz antwoordt: 'Omdat je vol liefde voor je schoonmoeder hebt gezorgd, je bent naar een vreemd volk gegaan, je geboorteland, je ouders en familie heb je verlaten om voor haar te zorgen.' 'Moge de Heer je daarvoor rijkelijk belonen- De HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht..'

LUME

Dát is waardoor haar leven zo'n opmerkelijk verhaal is geworden. Zij zocht haar toevlucht onder de vleugels van God. Ze beseftte dat ze zelf voor niets kon zorgen, maar dat ze afhankelijk was van Hem alleen. Je ziet dat de gunst van de Heer op haar is. Vanaf het moment dat ze bij Boaz op het veld werkt, is er een ommekeer in haar leven.

Aan het einde van die eerste dag slaat Ruth het stro tussen het graan uit en alleen het graan neemt ze mee. De ballast, datgene waar ze niets mee kan, laat ze los. Datgene wat voeding geeft, neemt ze mee. Ze komt thuis en vertelt aan Naomi het hele verhaal. Ze zijn natuurlijk opgetogen: eten voor twee weken in huis, een baan waar ze terecht kan, het leven begint ook Naomi weer toe te lachen. Ruth werkt tijdens die gehele oogst op het land van Boaz. Ze blijft dicht bij de vrouwen en houdt haar oog op het veld gericht en wordt niet lastig gevallen. Ze doet wat ze moet doen, doet het trouw en uit liefde voor haar schoonmoeder. Niet meer, niet minder. Dan op een dag zegt Naomi tegen Ruth: 'Weet je dat Boaz onze lossers is?'



In die tijd gold in Israël het zwagerhuwelijk: als een man stierf en een vrouw zonder kinderen achter liet, dan trouwde een broer of neef met deze vrouw. De kinderen die uit deze verbintenis kwamen, golden als nageslacht van de overleden man. Het erfdeel van het land bleef op deze manier in het gezin. Zo'n persoon werd een lossers genoemd. Een lossers was dus iemand die je verlostte van alleen zijn, van armoede, van niet kunnen overleven. En hij gaf je geborgenheid, veiligheid, toekomst, hoop, zekerheid! Zorg voor de weduwen! Ook een opdracht van God die Hij serieus neemt en waar hij regels voor opstelde.

Naomi zegt tegen Ruth dat ze zich mooi moet maken en 's avonds bij Boaz moet gaan liggen. En als hij 's avonds, na een dag hard werken, in slaap valt, gaat ze stilletjes bij hem liggen. Als hij 's nachts tot de ontdekking komt dat er een vrouw bij hem ligt, schrikt hij en vraagt hij wat

LUME

ze daar doet. Ze vertelt dan dat ze weet dat hij haar lossers is en ze vraagt aan hem of hij ook op die manier voor haar wil optreden. Eigenlijk zegt ze tegen hem: Help! Ik ben van u afhankelijk. Ze is kwetsbaar en hij kan haar maken of breken. Zij biedt zich aan en hij kan haar misbruiken.

Boaz is in dit verhaal een type van de Heer Jezus. We zien veel figuren in de Bijbel die een voorafschaduwing zijn van Jezus. Hij is onze lossers: Hij verlost ons. Letterlijk. Ruth gaat aan de voeten van Boaz liggen. En dat is precies de plek waar de Heer ons vraagt te komen. Aan zijn voeten, vol overgave en afhankelijkheid. Hij is ook jouw lossers: Hij biedt jou geborgenheid, veiligheid, hoop, toekomst, zekerheid. Al die zaken die we allemaal nodig hebben. Maar hij kan pas iets doen als we het accepteren en aanvaarden. Wat is de reactie van Boaz? Hij geeft haar eten voor een half jaar mee en gaat aan de slag om haar alles te geven wat ze nodig heeft: geborgenheid en een toekomst. Hij neemt haar tot vrouw en ze krijgen een kind. Hij verhoogt haar tot rijke, welgestelde en gerespecteerde vrouw. Het onbeduidende Moabitische meisje wordt de oma van koning David!

Om over na te denken:

Ruth verliet haar ouderlijk huis, haar land en familie en ging mee met Naomi. Wat zou jij hebben gedaan als je in haar schoenen had gestaan? Hoe gemakkelijk kom jij in beweging voor mensen uit een andere cultuur?

Ruth gaf zich over aan haar lossers en ontving op die manier wat zij nodig had. Hoeveel ruimte krijgt Jezus in jouw leven om jouw lossers te zijn: om te geven wat jij nodig hebt? Laat je Hem toe?

Zorgen voor de armen en de weduwen. Hoe en waar breng jij dat in de praktijk?